



Deze doos bevat

een rood boek met 205 fotokopieën waarvan er een aantal zijn ingekleurd; ze vormen een samenvatting van mijn beeldend werk vanaf najaar 1980 tot voorjaar 1985-

een geel boek bevattend een cassette met 39 teksten/verzen voor mijn stem alsmede één radiotekst; deze teksten/verzen zijn tussen voorjaar 1980 en voorjaar 1985 gemaakt-

een blauw boek met 12 prenten (droge naald) in een oplage van 2, gemaakt in Beuningen, voorjaar 1985.

Er zijn twee van deze dozen: de Gemeente Nijmegen bezit er een en het dokumentatie-centrum de Feeks Nijmegen.

Ik kreeg najaar 1984 opdracht van de Gemeente Nijmegen om een boek te maken met als thema "het vrouw zijn".

Ik dacht: wat een ongein !

Sinds 1975 gaat al mijn werk alleen maar over mijn leven.

En ik noem dat: Liefde, Hartstocht, Jaloezie en andere alledaagse dingen.

Die titel krijgt deze doos dus mee.







